

Vikingarna levde för länge sedan

För tusen år sedan bodde det vikingar i Sverige. Denna tid kallar vi idag för vikingatiden.

De flesta människor var bönder. De levde av att odla mat, fiska och jaga.

En del vikingar var duktiga på att bygga båtar. När det blev sommar seglade de iväg till andra länder. Där kunde de byta saker med folk.

Vissa vikingar var **rövare**. De åkte till byar och städer. De dödade människor. Sedan stal de deras saker. Därför var folk i andra länder rädda för vikingarna.

På nästa sida ska du få träffa Sven. Han fanns inte på riktigt. Men vi vet att många pojkar på vikingatiden levde som Sven.



Möt Sven från vikingatiden

Jag heter Sven.

Jag har levt i 14 vintrar.

Det är så vi räknar vår ålder. Jag bor på en gård nära havet. Där odlar vi vår egen mat. Vi har många djur. Det är kor, grisar och får. Men vi har också en stark häst. Sedan har vi fyra hundar och massor med katter.

Jag och mina syskon måste ofta hjälpa till på gården. Om vi får någon ledig tid brukar vi tävla om vem som är starkast. Vi brottas och slåss med svärd.

Jag är äldst av oss syskon. Det är jag som ska ta över gården när far dör.

Nu till sommaren vill far att jag ska följa med honom på en lång resa. Hans nya **skepp** är snart klart. Då måste jag kanske slåss på riktigt. Jag vet inte om jag vågar. Det verkar läskigt.



skepp = en stor båt