

ALICE HEMMING

Det står skrivet i stjärnorna



OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken *Det står skrivet i stjärnorna* av Alice Hemming i översättning av Carina Gabrielsson Edling. Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.

I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren och ett antal diskussionsuppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN

Det står skrivet i stjärnorna av Alice Hemming är berättelsen om två ensamma människor. De har båda en katt. De tycker om att titta på stjärnorna på natten. Men de är ensamma, ända tills deras vägar möts.

Boken ingår i serien Vilja Bild. Det är berättelser där läsaren kan få mycket hjälp och stöd av bilderna för att lättare förstå texten.

OM FÖRFATTAREN

Alice Hemming har tidigare mest skrivit för barn, men nu skriver hon även lättläst för vuxna. Som barn älskade hon att skriva och teckna och efter att ha jobbat som bibliotekarie och redaktör blev hon till slut författare på heltid.

OM ILLUSTRATÖREN

Tania Vicedo är född i Spanien men flyttade till Storbritannien där hon utbildade sig i grafisk design. Nu är hon bosatt i Tokyo och frilansar som illustratör och grafisk designer.



MUNTLIGA UPPGIFTER

Diskutera

- Personerna i boken gillar att titta på stjärnorna. Brukar du titta på stjärnorna?
- Har du varit på ett observatorium eller vet du var det finns något?
- Kvinnan i boken säger förlåt. När brukar du säga förlåt?
- Boken heter Det står skrivet i stjärnorna. Vad menas med det?